

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 1941



Μανούλη μου Ντινάκο μου

Μανούλη μου Ντινάκο μου

Σήμερα επείρα τέσερις κάρτες μαζεμμένες, η τελευταία είναι από την 10 του ιδίου. Φαντάζεσαι παιδάκι μου τη χαρά μου και περισσότερο που έλαβες όλα τα πραγματάκια που σου έστειλα. Σου στέλω και άλλα και μαζί μία βασιλόππτα να την κόψετε μαζί με τους συναδέλφους σου για να σας θυμήση τα σπτάκια σας.

Εδιάβασα τα Αθηναικά της 29ης παρελ.

Ένα έχω να σου πω παιδάκι μου, ετελείωσα τα διάβασμα με λυγμούς και λυπούμαι κατάκαρδα που δεν είμαι και γω νέα να προσφέρω, και εγώ νέα να προσφέρω και γω της υπηρεσίες μου στην πατρίδα δίπλα στις άλλες αδελφές Ελληνίδες.

Ας είναι κάτι πρωσείφερα και γω το ίδιο το αίμα μου, τα δύο τα δύο αγαπημένα μου παιδάκια που μόνον αυτά έχω στον κόσμο.

Θα ήθελα να σιγαρής εκ μέρους τις αδελφές μετά πω θερμά λόγια και τους στέλλω την Ευχή μου. Η Παναγία και ο Θεός να σας δίδη δύναμη και υπομονή και να τελειώση γρήγορα ο αγών με μία μεγάλη Νίκη και να σας δεχθούμε δοξασμένους όπως σας αξίζει.

Χαιρετισμούς στους συναδέλφους σου και σένα σ' αγκαλιάζω και σε φιλώ πολλές πολλές φορές

Με την Ευχή μου

Η Μαννούλα σου

Έμαθα ότι ο Μιχάλης ο Χορς είναι κοντά σου. Απορώ πως δεν μούγραψε. Του δίδεις τα φιλιά μου και την Ευχή μου να τον [δω] Νικιτή και Δοξασμένο.

### Σημειώσεις

- Ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Κορυτσά στο Β΄ Χειρουργείο Ερυθρού Σταυρού και είχε λάβει τον βαθμό του υποδεκανέα από τις 31 Δεκεμβρίου 1940.
- Η μητέρα του αναφέρεται με ιδιαίτερη συγκίνηση στο δημοσίευμα της 29ης Δεκεμβρίου 1940 στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας *Αθηναικά Νέα*, με θέμα τις αδελφές νοσοκόμες του Β΄ Χειρουργείου Ερυθρού Σταυρού (βλ. εδώ, σ. 38-9).
- Φίλος των αδελφών Βοβολίνη ήταν ο αρχιτέκτονας Μιχάλης Χορς, γιος του πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού Γεώργιου Χορς, ο οποίος κατά τον Ελληνο-ιταλικό Πόλεμο διετέλεσε διευθυντής της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υποστηρίζοντας το Μετεωρολογικό Γραφείο του Γενικού Στρατηγείου με προβλέψεις καιρού στη ζώνη των επιχειρήσεων.

15/1/41

Μαρτύριον για Ντινινοφιν  
 διήρησα κατ'εξουσίαν τούτους κίβλους  
 μαρτυρήσαντες ἢ λευκωταίαν εἶναι  
 κατὰ τὴν 10 τῶν ὁσίων Πατριάρχων  
 παλαιῶν καὶ νεωτέρων καὶ ἁγίων  
 ὁσίων καὶ ἁγίων ὅσα τὰ  
~~κατὰ~~ ὑπερβαλύνοντα καὶ ὅσα  
 ἰσχυρὰ καὶ ὁσίων καὶ ἁγίων  
 καὶ μυστὶν πᾶσι βασιλεύοντα καὶ  
 τὴν κίβλο καὶ μυστὶν πᾶσι ὁσίων  
 διήρησαν καὶ γὰρ καὶ ὅσα διήρη-  
 σαν τὰ ὁσίων καὶ ὁσίων.

Ἐδίδαξαν τὸν ἁγιώτατον  
 τὴν 29<sup>ην</sup> πύργου.

Ἐὰν ἔχω καὶ ὅσα καὶ παλαιά  
 καὶ νεώτερα τὸ διαβάσαντα  
 καὶ συγγράμματα καὶ ἁγίων κα-  
 λωνόματων καὶ τὴν εἶναι  
 καὶ γὰρ καὶ καὶ ἁγίων  
 καὶ ἁγίων καὶ ἁγίων

27.

καὶ γὰρ τὰς ἁγίων καὶ  
 ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 ἁγίων καὶ ὁσίων ἁγίων.  
 καὶ εἶναι καὶ ἁγίων  
 καὶ γὰρ τὸ ἴδιον τὸ ἁγίων  
 τὰ ὁσίων τὰ ὁσίων ἁγίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων.

ὁσίων καὶ ὁσίων ἁγίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων

Ἡ Πατριάρχων καὶ ὁσίων καὶ  
 ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων



καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων

Ἐὰν ὁσίων καὶ ὁσίων  
 ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων  
 καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων καὶ ὁσίων