

I. 1941: «Η πλήξασα το Έθνος μας συμφορά είναι ανωτέρα πάσης άλλης σκέψεως»

Το 1941 σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας ιστορικής περιόδου για την Ελλάδα, την περίοδο της Κατοχής, με όλες τις ανατροπές που επέφερε στις –όποιες– προηγούμενες ισορροπίες. Το διάστημα 1941-1944, η χώρα δοκιμάστηκε σκληρά σε όλα τα επίπεδα. Με νέες συνθήκες και δεδομένα, ο ελληνικός λαός εκλήθη να αναζητήσει τους δρόμους εκείνους που θα οδηγούσαν στην επιβίωση, στην προσαρμογή και τελικά στην αντίσταση.

Με την έκρηξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Σεπτέμβριος 1939), η Ελλάδα προσπάθησε να τηρήσει ουδέτερη και προσεκτική στάση απέναντι στις χώρες του Άξονα, αλλά και στην Αγγλία. Ωστόσο, οι προκλήσεις της Ιταλίας του Μουσολίνι καταδείκνυαν ότι η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο ήταν πλέον ζήτημα χρόνου. Πράγματι, από τον Οκτώβριο του 1940 η Ελλάδα αναμετρήθηκε με την ισχυρή γειτονική Ιταλία στην ελληνοαλβανική μεθόριο, με απρόσμενη επιτυχία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στην πρώτη συνεδρίαση της διοικητικής επιτροπής του ΣΕΒΒ, ύστερα από την είσοδο της χώρας στον πόλεμο, ο Σύνδεσμος χαιρέτιζε «τον μαχόμενον στρατόν της Ελλάδος, ο οποίος [...] γράφει και πάλι σε λίδας αφθάστου δόξης». Μάλιστα, ο πρόεδρος Κοσμάς Πανούτσος εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι προπάντων οι βιομήχανοι δεν θα υστερούσαν «εις υλικάς και ηθικάς θυσίας προς τας οικογενείας των στρατευθέντων και τας ασθενεστέρας οικονομικάς τάξεις».¹

Στην αρχή του 1941, ο Σύνδεσμος προσπαθούσε να εκτιμήσει τις εξελίξεις και να διερευνήσει τους τρόπους διασφάλισης της παραγωγής. Ανησυχώντας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων, δραστηριοποιήθηκε για την αναστολή στράτευσης ή/και την απόσπαση εξειδικευμένων τεχνικών στελεχών από το μέτωπο, σύμφωνα με στοιχεία που ο ίδιος ο ΣΕΒΒ είχε συγκεντρώσει. Ωστόσο, η αδυναμία της κρατικής μηχανής για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του Πολέμου δεν άργησε να διαφανεί. Χαρακτηριστικά, στις 22 Ιανουαρίου 1940, ο επίτιμος πρόεδρος Ανδρέας Χατζηκυριάκος πληροφόρησε τη διοικούσα επιτροπή ότι εκλήθη ο ίδιος με άλλους βιομηχάνους να συμμετάσχει σε μια «μεγάλη Επιτροπή», μαζί με καθηγητές του Πολυτεχνείου για «ζητήματα μεγάλης χρησιμότητος», που άπτονταν της βιομηχανίας. Σε μια δεύτερη επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών συμμετείχαν, εκ μέρους του Συνδέσμου, οι Α. Μακρής και Κ. Γκέρτσος. Άλλα και μία τρίτη επιτροπή συγκροτήθηκε από το υπουργείο Τύπου και Τουρισμού, όπως ανακοίνωσε ο Ι. Τερζάκης, με κύριο στόχο τη διερεύνηση της προοπτικής της βιομηχανίας μετά τον Πόλεμο.² Οι σπασμωδικές κινήσεις και η έλλειψη συντονισμού της κυβέρνησης προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΕΒΒ· με έντονα διαβήματα ζητούσε τη δημιουργία ενιαίου φορέα για τα βιομηχανικά θέματα.





Η αμηχανία αναπόφευκτα επιτάθηκε με το θάνατο του Ιωάννη Μεταξά, στις 29 Ιανουαρίου 1941. Στο σχετικό ψήφισμα του Συνδέσμου για τον Μεταξά εικφράζονταν η πλήρης αφοσίωση και η πίστη του βιομηχανικού κόσμου προς τον Γεώργιο Β', μοναδικό πλέον κέντρο εξουσίας και συσπείρωσης, καθώς και στην κυβέρνηση του.³ Στην κρίσιμη αυτή στιγμή και με πρωθυπουργό πλέον τον Αλέξανδρο Κοριζή, οι γερμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Σε μόλις τρεις ημέρες, στις 9 Απριλίου 1941, ο γερμανικός στρατός βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Με τους Γερμανούς προ των πυλών της πρωτεύουσας, ο πρωθυπουργός, ύστερα από μία δραματική συνάντηση με τον Γεώργιο, αυτοκτόνησε (18 Απριλίου). Ο διάδοχος πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός, μαζί με τον βασιλιά, την κυβέρνηση και άλλους κρατικούς αξιωματούχους κατέψυγαν στην Κρήτη (23 Απριλίου) και από εκεί στην Αίγυπτο.





Ο κ. ΚΟΡΙΖΗΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Τήν πρωίαν της 19ης Φεβρουαρίου διά Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Α. Κοριζής έδέχθη τὸ προεδρεῖον τοῦ Συνδέσμου τῶν Βιομηχάνων. Ο πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου κ. Πανούτσος, προσφωνῶν τὸν κ. Πρωθυπουργόν. ἔξεφρασε πρὸς αὐτὸν τὰ συγχαρητήρια καὶ διεδήλωσε τὴν ζωηρὰν Ικανοποίησιν καὶ τὴν χαρὰν τοῦ βιομηχανικοῦ κόσμου ἐπὶ τῇ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀναλήψει τῆς προεδρίας τῆς κυβερνήσεως.

«Ἐχοντες πρὸ δημιουργικὸν καὶ ἄξιον ἄνδρα, εἶπεν δ. κ. Πανούτσος, εἰμεθα πεπισμένοι ὅτι θὰ φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὸν ιστορικὸν ἀγῶνα τοῦ ἔθνους μας, καὶ δὲν ἔχομεν παρὰ νὰ ἐκφράσωμεν πρὸς ὑμᾶς τὴν εὐγνωμοσύνην τοῦ κόσμου τὸν διποίον ἐκ προσωπούμενον».

Ο κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, ἀπαντῶν, ηγαρίστησε τὸν κ. Πανούτσον διὰ τοὺς καλούς του λόγους καὶ ἐτόνισε τὴν ὑποχρέωσιν, τὴν ὅποιαν ἔχει ὑπὲρ πάντα ἄλλον διὰ βιομηχανικὸς κόσμος τῆς χώρας εἰς τὴν περίοδον τὴν ὅποιαν διατρέχει διά τόπος νὰ βοηθήσῃ τὸν ὑπὲρ τῶν δλῶν ἀγῶνα τοῦ ἔθνους διὰ τῆς ἐντατικωτέρας καὶ πληρεστέρας ἀποδοτικότητος τῆς ἐλληνικῆς βιομηχανίας. «Θεωρῶ, εἶπεν δ. κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, τὴν βιομηχανίαν ως κοινωνικὴν λειτουργίαν καὶ εἰς τὴν ἀσκησιν τῆς λειτουργίας ταύτης πρέπει μαζῆ μὲ τὸ ἴδιον τῆς βιομηχανίας συμφέρον νὰ ἔχει περετήσαι καὶ τὸ συμφέρον τῶν ἐργαζομένων ἐν αὐτῇ, ως καὶ τὸ συμφέρον τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου».

Με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα (27 Απριλίου), ἀρχισε η περίοδος της Κατοχής. Δύο μέρες αργότερα, δημιουργήθηκε η πρώτη κυβέρνηση συνεργασίας, η Ελληνική Πολιτεία του στρατηγού Γ. Τσολάκογλου. Οι δυσκολίες της νέας αυτής εποχής προέκυψαν τάχιστα. Πρώτα ἔγινε αισθητή η ἔλλειψη επικοινωνίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και αμέσως μετά η γενικότερη υπολειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, με αποτελέσματα τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και την αδυναμία χρηματοδότησης για τη συνέχιση της παραγωγῆς.⁴

Σε αυτά τα προβλήματα ήρθε γρήγορα να προστεθεί η επίταξη των πρώτων υλών από τις αρχές Κατοχής. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του κλάδου βαμβακουργίας. Οι ἐλληνες βαμβακουργοί υποχρεώθηκαν να παραδώσουν 200 τόνους βαμβάκι στη Βαμβακεμπορική Εταιρεία Βρέμης, ενώ 5.000 τόνοι της Κρατικής Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων (ΚΥΔΕΠ) δεσμεύτηκαν, ύστερα από σύμβαση με τις γερμανικές αρχές και υπό την ἐγκριση της κυβέρνησης. Ο Π. Κουλούρης, ο πρόεδρος της Πλανελληνίου Ενώσεως Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, ανακοίνων στον ΣΕΒΒ, τον Ιούνιο 1941, ότι, υπό αυτούς τους όρους, «η ολοκληρωτική ανεργία εἰς τὸν κλάδον της βαμβακουργίας είνε αναπόφευκτος, ἀμεσος και ευρυτάτη».⁵ Ακριβώς τη δεινή θέση της βαμβακουργίας περιέγραφε και ο Χριστόφορος Κατσάμπας της Πειραιϊκής-Πατραιϊκής στα απομνημονεύματά του: την ολική δέσμευση της παραγωγής βαμβακιού, αλλά και την αναγκαστική «πώληση» των αποθεμάτων σε βαμβακεμπορικούς οίκους της Γερμανίας.⁶ Ενδεικτικό για τις δυσχέρειες του κλάδου ήταν το γεγονός ότι και η Πλανελλήνιος Ένωσις Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών αιτήθηκε την υποκατάστασή της από τον κεντρικό βιομηχανικό φορέα, τον ΣΕΒΒ, λόγω της ελλιπούς επικοινωνίας των μελών, της διακοπής



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Η ανασυγκρότησις τῆς χώρας και η συμβολή τῶν Βιομηχάνων.

Η άνιμετάποιτη τῶν οἰκονομικῶν ζητημάτων.

Τὸ Κράτος καὶ αἱ ἔργαζόμενοι τάξεις.

Τὰ καπνικά ζητήματα τῆς Ἑλλάδος.

Αἱ ἐμπορικαὶ συναλλαγαὶ μὲ τὴν Γερμανίαν.

Ἡ κυκλοφορία τῶν νέων τραπεζογραμματίων.

Εἰδήσεις — Πληροφορίαι.

ΑΘΗΝΑΙ, Μάιος 1941
Γραφεῖα: Όδος Μαυρογένους 15
Ίδιοκτήτης: Σ. Α. ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ
Διεύθυντής: Λ. ΠΗΝΙΑΤΟΓΛΟΥ
Άριθ. Τηλεφ. 82-906

Τὰ γραφεῖα τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἐλήνων Βιομηχάνων καὶ Βιοτεχνῶν μεταφέρονται ἀπὸ 1ης Ὁκτωβρίου εἰς τὸ νέον μέγαρον τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου Στρατοῦ, γωνία Πανεπιστημίου καὶ Βουκουρεστίου, 5ος ὄροφος.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ο Σύνδεσμος τῶν Βιομηχάνων καὶ Βιοτεχνῶν στεγάζεται ἡδη, — ἐπιταχθέντων τῶν Γραφείων του— εἰς τὸ ἐπὶ τῆς δόδοις Νίκης καὶ Μητροπόλεως 7 (πρώην κατάστημα Ἀδελφῶν Μαντζούνη) τοῦ δοπίου τὴν χρῆσιν εὐγενῶς προσέφεραν οἱ κ. κ. Δημ. Π. Μαντζούνης καὶ Παν. Δ. Μαντζούνης, δωρεάν.

λειτουργίας πολλών εργοστασίων και τῆς οικονομικής δυσπραγίας. Άλλωστε, η Ἐνωσις τελούσε υπό την αιγίδα του ΣΕΒΒ από την εποχή ἰδρυσής της.⁷

Ωστόσο, τον Απρίλιο 1941, ο Σύνδεσμος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα γραφεία του στο Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, λόγω επίταξης από τις αρχές Κατοχής. Ας σημειωθεί ότι ο ΣΕΒΒ από τον Οκτώβριο του 1940 είχε εγκατασταθεί στον πέμπτο όροφο του Μεγάρου, αλλά δεν πρόλαβε να υλοποιήσει το σχέδιό του για συγκρότηση ειδικής βιβλιοθήκης. Ο κοσμήτορας Π. Μαντζούνης φιλοξένησε τον Σύνδεσμο σε δικό του κατάστημα, επί των οδών Νίκης και Μητροπόλεως 7.⁸

Μπροστά στα αυξανόμενα προβλήματα του βιομηχανικού κόσμου, ο Σύνδεσμος άρχισε σειρά επαφών και διαβημάτων προς την κυβέρνηση Τσολάκογλου. Σε σχετική εκτενή αναφορά του, επεσήμαινε την αδυναμία λειτουργίας των εργοστασίων, λόγω έλλειψης πρώτων υλών, καυσίμων και μέσων μεταφοράς των προϊόντων. Ο κίνδυνος για το οριστικό κλείσιμο του συνόλου των βιομηχανικών επιχειρήσεων ήταν πλέον ορατός. Μάλιστα ο ΣΕΒΒ είχε συλλέξει όσα στοιχεία μπορούσε σε αυτές τις συνθήκες για την κατάσταση κάθε κλάδου, τα οποία και κατέθεσε στην κατοχική κυβέρνηση, το καλοκαίρι του 1941.⁹

Οξύτατο επίσης πρόβλημα της Κατοχής ήταν το νομισματικό. Το υπουργείο Οικονομικών προέβη σε σχετικές προτάσεις για «αλληλοσυμπλήρωση των οικονομιών των δύο χωρών» με κέντρο το Βερολίνο και συνεννόηση για τη νομισματική κυκλοφορία και την αποφυγή του πληθωρισμού, οι οποίες βέβαια δεν έτυχαν του ενδιαφέροντος





Κοσμάς Γ. Πανούτσος (Κρανίδη Ερμιόνης 1881-Ελβετία 1945)

Έμπορος και βιομήχανος. Ο πατέρας του Γεώργιος Πανούτσος ήταν και πλοιοκτήτης. Ο Κοσμάς και τα τέσσερα αδέλφια του, Βασίλειος και Ιωάννης ξεκίνησαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με αυτήν

επιχείρηση. Το 1905, σε συνεργασία με τους Δέδει και Προυσιάνο, δημιούργησαν την αλευροβιοτσος-Προυσιάνος-Δέδεις με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις στον Πειραιά, οι οποίες πωλήθηκαν

Το 1925 οι αδελφοί Πανούτσου έκαναν το επόμενο επιχειρηματικό τους βήμα, εξαγοράζοντας κεφαλαιούχους την Ανώνυμο Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, πρώην τέχοντας στη διοίκηση. Με τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκαταστάσεων κατόρθωσαν την εταιρεία σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες της Μεσογείου. Το 1933 οι αδελφοί μετείχαν και στην εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Αθηνών Α.Ε.

Διετέλεσε πρόεδρος του ΕΒΕΠ κατά το διάστημα Ιούνιος 1929-Μάρτιος 1933. Υπήρξε από το Συλλόγου Προστασίας Ελληνικών Προϊόντων (1931).

Ανέλαβε την προεδρία του ΣΕΒΒ τη δύσκολη περίοδο Φεβρουάριος 1939-Ιανουάριος 1940 λος του διοικητικού του συμβουλίου επί σειρά ετών.

Ο Κ. Πανούτσος ανέπτυξε έντονη δράση από τη θέση του προέδρου του ΣΕΒΒ για την αντιμετώπιση της τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Έτσι, κατά τους πρώτους μήνες της Κατοχής, η προέδρου του Συνδέσμου, κατόρθωσε να αναχωρήσει για την Ελβετία, με σκοπό να έρθει σε επαφή μάχους και να εξασφαλίσει την αποστολή τροφίμων στην χειμαζόμενη από πείνα κατεχόμενη Ελλάδα. Η γενική συνέβαλε στην εξαίρεση της Ελλάδας από τον οικονομικό αποκλεισμό και στην αποφυγή τροφής, φαρμάκων κ.ά. μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

των γερμανικών αρχών.¹⁰ Η νομιμοτική κρίση, που μόλις έδειχνε τα σημάδια της, έμελλε να βαθαίνει όλο και πιο πολύ, όσο εδραιωνόταν η ξένη Κατοχή.

Με την έλευση του φθινοπώρου του 1941 και με τη χώρα υπό τριπλή πια Κατοχή, φάνηκαν πλέον καθαρά οι ελλείψεις τροφίμων στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στον Πειραιά. Η προσοχή τώρα στρέφεται στην οργάνωση συσσιτίων και στην εξασφάλιση τροφίμων για την επιβίωση του λαού. Ο ΣΕΒΒ, με αντιπρόσωπο τον Ηλία Ηλιόπουλο, μετείχε στην ειδική επιτροπή των υπουργείων Εργασίας και Επιστημού για τη συγκρότηση βιομηχανικών συσσιτίων. Ωστόσο, αν και ο Σύνδεσμος είχε εξασφαλίσει την προτεραιότητα των βιομηχανικών συσσιτίων μαζί με τα νοσοκομειακά, δεν μπορούσε να τα υλοποιήσει λόγω έλλειψης τροφίμων.¹¹ Την ίδια εποχή, το υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε την αύξηση του ημερομισθίου κατά 120%, επιφέροντας τις έντονες αντιδράσεις του ΣΕΒΒ. Ο Σύνδεσμος επέμεινε ότι το πρόβλημα του εργατικού πληθυσμού θα μπορούσε να επιλυθεί, εφόσον η κυβέρνηση αναλάμβανε τις ευθύνες της και επέτρεπε την έκδοση διατακτικών αγοράς και μεταφοράς τροφίμων από την επαρχία.¹²

Πάντως, προς τα τέλη του Οκτωβρίου, με τη μέριμνα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, οριστικοποιήθηκε η αποστολή τροφίμων στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας. Στη σχετική Επιτροπή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), η οποία επιφορτίστηκε με τη διαχείριση αυτής της ενίσχυσης, συμμετείχε ως μέλος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Κοσμάς Πανούτσος. Σε ανακοινώσεις του προς τη διοικητική επιτροπή του ΣΕΒΒ, μιλούσε για 50.000 τόνους τροφίμων αξίας 10.000.000 δολαρίων. Κατά πρώτον θα διανέμονταν σε νοσοκομεία και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώ αργότερα για τη λειτουργία λαϊκών συσσιτίων στα αστικά κέντρα. Ορισμένη ποσότητα θα διατίθετο και για τα εργατικά συσσίτια των βιομηχανιών.¹³

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Σύνδεσμος είχε απευθύνει εγκύκλιο στα μέλη του για να αναφέρουν τον αριθμό των απασχολουμένων και, για όσες βιομηχανίες δεν είχαν θέσει ακόμη σε λειτουργία συσσίτια, να δηλώσουν την πρόθεση για τη δημιουργία τους. Ο ΣΕΒΒ υπέβαλε τα στοιχεία στην υπηρεσία του ΕΕΣ, η οποία και κατήρτισε πίνακα βιομηχανιών που δικαιούνταν να συμμετάσχουν στην κατανομή τροφίμων του πρώτου αυτού φορτίου. Επιπλέον ο Πανούτσος τόνιζε ότι, εφόσον τα τρόφιμα διατίθεντο δωρεάν, ο βιομηχανικός κόσμος θα ενίσχυε τον ΕΕΣ με ανάλογο χρηματικό ποσό, για να μπορέσει ο αρμόδιος φορέας να συνεχίσει το σημαντικό έργο του.¹⁴ Με όλες αυτές τις ενέργειες ο βιομηχανικός κόσμος προσπάθησε να συμβάλει στην ανακούφιση του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού, τον τρομερό χειμώνα του 1941-1942.

