

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 1941



Σε νι γ)υνηά
του νιυ κινου κινουα,ς

ΤΡΕΜΕ ΓΗΣ!

ΚΟΡΥΤΣΑ

Στην γλυκειά μου την Μαννούλα, την αληθινή Ελληνίδα και στο παλληκάρι τον χρυσό μου αδελφούλη μου,

Ο Ντίνος τους

Μαζύ με τον φίλο μου Κων. Σημαντήρα, στην χρυσή μου και γλυκειά μου μαννούλα,

Με χιλιάδες φιλάκια

Ο Ντίνος σου

Σημειώσεις

- Συχνή ήταν η παράκληση της Μαρίας στον γιο της για μια φωτογραφία του. Στις 10 Ιανουαρίου 1941 τού ζητά με παράπονο: «Δεν θα δώ παιδάκι μου καμμία φωτογραφία σου; Όλοι στέλλουν, αλλά προς θεού όχι με γένια!»
Και όταν έφθαναν: «Φαντάζεσαι την χαρά μας που εκάναμε, ο ένας της έπερνε από τον άλλον και της φιλούσαμε. Και πόσες φορές ακόμη θα της φιλήσω, της έχω κοντά μου γλυκό μου αγόρι» (4 Φεβρουαρίου 1941).
- Ο Κωνσταντίνος Ι. Σημαντήρας (1913-1993), από οικογένεια νομικών (ο παππούς του Κωνσταντίνος διετέλεσε πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενώ ο πατέρας του Ιωάννης ήταν καθηγητής της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου), ακολούθησε και ο ίδιος τη νομική επιστήμη και εξελέγη καθηγητής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς και εν συνεχεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Νομικής Σχολής Αθηνών. Με τον Κωνσταντίνο Βοβολίνη ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Συνομήλικοι, στερημένοι της πατρικής παρουσίας από μικρή ηλικία, με σπουδές νομικής και με κοινά βιώματα στο αλβανικό μέτωπο, ίσως τα κοινά αυτά σημεία να συνετέλεσαν στη σφυρηλάτηση ετούτης της φιλίας ζωής.
Τον καιρό του πολέμου φαίνεται πως γνωρίσθηκαν και οι μητέρες των δύο φίλων που μαζί υπηρέτουσαν. Η Μαρία ενημερώνει τον Κωνσταντίνο στην επιστολή της 17ης Μαρτίου 1941: «Την Δευτέρα σήμερα το απόγευμα ήλθε η Κα [Αμαλία] Σημαντήρα. Εκάθισε αρκετή ώρα. Είναι χαριτωμένη πολύ». Σε όλα τα κατοπινά γράμματά της δεν παραλείπει να στέλνει ιδιαίτέρως τους χαιρετισμούς της, εκτός από τον έτερο συστρατιώτη της παρέας Μιχάλη Χορς, και στον Κωνσταντίνο Σημαντήρα.
- Τις φωτογραφίες αυτές είδε ο Εμμανουήλ (Μανόλης) Φαφάς (βλ. εδώ, 24-7 και 190-1) όταν επισκέφθηκε τη Μαρία στο σπίτι της. Γράφει στον Κωνσταντίνο: «Είδα τη φωτογραφία με τον κ. Σημαντήρα· και οι δύο σας είσατε λεβέντες, γι' αυτό ασφαλώς πρέπει να τρέμη η γης όταν περιπατήτε».

ΤΡΕΜΕ ΓΗΣ!



ΚΟΡΥΤΕΑ
13 φεβρ. 1941

Ξανά γυναική

του κού κουνούρα,
την άγυθινά ξεγυθινά
και βόο θαγγυθίρι
του χουθό του βόο
γούθ του
ο Νουθό



ΚΟΡΥΤΕΑ
13. φεβρ. 1941

και τι κού
βόο του κού. Ξη-
τουθίρι
του χουθό του
και γυναική του
κουνούρα
και χιθίθι
ο Νουθό }