

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1940



Αποστολεύς: Κύριον Κων/νον Βοβολίνην.
Στρ. Δεσίπρης Σ. Μαυρογένους 15
II/50 Αθήνας
Τ.Τ. 345

Κορυτσά

Θερμούς χαιρετισμούς από την Κορυτσά.

Σε λίγο από τα Τύρανα. Κι' αν θέλει ο Θεός την άλλη εβδομάδα απ' την Ρώμη.

Με πολύ αγάπη
Δεσίπρης

Σημειώσεις

- Δεν είναι γνωστά ούτε το πλήρες μικρό όνομα του στρατιώτη Δεσίπρη ούτε η ιδιότητά του, αλλά και η σύνδεσή του με τον Κωνσταντίνο. Στέλνει το δελτάριο στη διεύθυνση της οικογενειακής κατοικίας του στην Αθήνα, αγνοώντας ενδεχομένως ότι είχε ήδη στρατευθεί και ήταν τότε στην περιοχή της Κοζάνης. Πάντως και ο Βοβολίνης θα βρισκόταν στην Κορυτσά ενάμιση μήνα αργότερα, δίχως όμως να γνωρίζουμε αν εν τέλει συναντήθηκε με τον Δεσίπρη που επιχειρούσε στην αλβανική ενδοχώρα.
- Ενθουσιώδη τα λόγια του Δεσίπρη τρεις ημέρες μετά την κατάληψη της Κορυτσάς, μια τρανή νίκη των ελληνικών στρατευμάτων εναντίον των ιταλικών που ήγειρε κύματα πανηγυρισμών σύσσωμου του ελληνικού λαού, στρατευμένου και μη.
- Όταν εισήλθε ο ελληνικός στρατός στην Κορυτσά στις 22 Νοεμβρίου 1940, ανάμεσα στα πολεμοφόδια και στις προμήθειες που άφησαν πίσω τους οι Ιταλοί περιλαμβάνονταν ταχυδρομικά δελτάρια για τις ανάγκες αλληλογραφίας των στρατιωτών τους. Οι ελληνικές Αρχές –και προς τόνωση του ηθικού των Ελλήνων πολεμιστών– επέτρεψαν τη χρήση τους. Σε ένα τέτοιο λάφυρο πολέμου επέλεξε να γράψει ο Δεσίπρης στον Κωνσταντίνο. Το εντυπωσιακό δελτάριο, που εικονογραφείται με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά, τυπώθηκε στο Μιλάνο το 1939 –προφανώς μετά τον Απρίλιο, όταν η Αλβανία καταλήφθηκε στρατιωτικά από την Ιταλία– από την εταιρεία Stabilimento Dalle Nogare & Armetti, έναν εκδοτικό οίκο που δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 1915-1939.

