

Δευτέρα 3 Μαρτίου 1941



Αγαπητέ μου Ντίνο, γεια σου

Ι. Καραγεώργος
Εφ. «Ασύρματος»
Αθήναι
ΜΟΝΑΣ 963
Τ.Τ. 197

Αθήναι

Αγαπητέ μου Ντίνο, γεια σου

Η τελευταία σου επιστολή δεν μπορείς να φαντασθείς πόσο με ευχαρίστησε γιατί ήταν επιστολή ενός πραγματικού φίλου συναδέλφου βγαλμένη απ' την καρδιά του. Σήμερα είχα μία επιτυχία στην εφημερίδα. Χθες επεσκέφθη την ακρόπολη ο υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας κ. Ήντεν με τον στρατηγό Ντιπλ συνοδευόμενος από τον υπουργό μας, ήμουν δε ο μόνος δημοσιογράφος που ευρέθην μαζί των. Σχολιάζοντας το γεγονός στην εφημερίδα θυμηθήκαμε τον ΝΤΙΝ-ΒΟΒ. και τις επιτυχίες του. Θυμήθηκα περασμένες ωραίες στιγμές τις οποίες θα ζήσωμε και μετά τον πόλεμο πολύ καλλίτερα γιατί θα λείπη ο εφιάλτης των Ιταλών που τελευταίως είχε καταντήσει ανυπόφορος και δεν μας άφηνε να καταλάβωμε ολόκληρη την ευχαρίστηση για κάθε επιτυχή προσπάθεια της ζωής. Τα ευχάριστα νέα του μετώπου και ιδίως αι αεροπορικά επιτυχίαί μās κάμνουν να σας ενθυμούμεθα και να σας ζηλεύωμε. Ελπίζω γρήγορα να καλέση και την κλάση 1921 για να μπορέσω και εγώ να γίνω μέτοχος των μεγαλουργημάτων σας.

Σε φιλώ
Γιάννης

Σημειώσεις

- Από το φιλικό δημοσιογραφικό περιβάλλον του Βοβολίνης προερχόταν ο Ιωάννης Καραγεώργος, που ανήκε στο επιτελείο του *Ασυρμάτου*. Η κυκλοφορία αυτής της αθηναϊκής, ημερήσιας, απογευματινής εφημερίδας άρχισε στις 12 Ιουνίου 1939, με προσανατολισμό σαφώς υπέρ του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Εκδότης και διευθυντής της υπήρξε ο Γεώργιος Κ. Τζιρακόπουλος, ο οποίος εξέδιδε τη φιλοβασιλική και φιλογερμανική εφημερίδα *Η Εθνική* κατά το διάστημα 24 Οκτωβρίου 1935 - 16 Απριλίου 1939 - μάλιστα, στα γραφεία αυτής, επί της οδού Φιλελλήνων 4, πρωτοξεκίνησε ο *Ασύρματος*, για να καταλήξει τον Οκτώβριο του 1940 στον αρ. 7 της Θεμιστοκλέους.

Επικεφαλής του *Ασυρμάτου* ήταν δύο δημοσιογράφοι γνώριμοι του Βοβολίνης. Την ευθύνη της διεύθυνσης σύνταξης είχε ο Βήσσος Σκαλαίος, που και εκείνος εργάσθηκε, ως αρχισυντάκτης, στην εφημερίδα *Ελεύθερος Άνθρωπος* του Κώστα Αθάνατου τη δεκαετία του 1930, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου αλληλογραφούσε με τον Κωνσταντίνο. Στην αρχισυνταξία βρισκόταν ο πρότερος συνεργάτης της *Εθνικής*, ο Σάββας Κωνσταντόπουλος (1910-1981), ο οποίος μετέβη και ως πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας στο αλβανικό μέτωπο· μετά τον πόλεμο, συγκεκριμένα στις 25 Μαρτίου 1948, ανέλαβε την αρχισυνταξία του *Ελληνικού Αίματος* του Κωνσταντίνου και του Ιωάννη Μήλιου (σε αυτήν την τελευταία περίοδο του *Αίματος* συμμετείχε και ο Σπύρος Βοβολίνης στο διευθυντικό σχήμα), ενώ μετέπειτα διετέλεσε αρχισυντάκτης της *Ακροπόλεως*, από το 1952 διευθυντής της *Απογευματινής* και από το 1966 εκδότης



Τύπος : ΝΙΚ. Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ, Θεοδ. Δεληγιάννη 2

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

69.



Βοβολίτην Κυρολιάνην
Προδουανή ΜΟΝΑΣ 963
~~Β. Χαροφάνην Ήραδρα Ήραδος~~
Τ.Τ. 1917 ~~ΚΟΡΥΘΙΑ~~



Αποστολὴν

1. Καροφάνη

ε. Χαροφάνη, Αθήναι