

ΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙΟ ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, Ο ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙΟ ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ



**Δημήτρης Μαρινόπουλος**  
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών  
(1966-1970 και 1974-1978)

# Ε, Ο ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, Ο ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΙΩΝΑΣ ΠΟΥ

Όλοι οι αιώνες βλέπουν μια διαφοροποίηση συνθηκών σκέψης, ζωής, μέσων και αντίληψης. Ο δικός μας αιώνας –και το λέω γιατί έχω ζήσει τα ογδόντα του χρόνια– παρουσιάζει μια επιτάχυνση εξελίξεων που είναι σπάνια, αλλά όχι μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει πρόοδος· υπάρχει μια ανακύκλωση στη ζωή του ανθρώπου που δημιουργεί το αίσθημα της προόδου — κι αυτό γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μακρά μνήμη και πολλά πράγματα φαινόταν πρωτόγνωρα, καθώς δεν μπορούσαμε συγκριτικά να τα συνειδητοποιήσουμε στην ιστορία του κόσμου.

Ανακαλύπτουμε σήμερα πράγματα που σε διάφορα σημεία του κόσμου είχαν προσεγγισθεί από τον άνθρωπο, αλλά η έλλειψη πληροφόρησης δεν τα έφερνε σε γνώση του μεγάλου πλήθους. Η περιορισμένη μνήμη δεν επέτρεψε το πλησίασμα αυτό των γνώσεων και το αποτέλεσμα είναι παλιές ιδέες και δράσεις να φαντάζουν σαν ολοκαίνουργα και φανταχτερά επιτεύγματα. Στον αιώνα που ζήσαμε η ταχύτητα κυκλοφορίας ιδεών και πληροφόρησης επιτρέπει σε μια ζωή να γίνουν γνωστά τα επιτεύγματα και να συνδυαστούν και να αποδώσουν αποτελέσματα στον καθημερινό βίο. Ας γυρίσουμε στον αιώνα μας και στη μικρή περιοχή μας: στην Ελλάδα. Η αρχή του 20ού αιώνα βρίσκει τον κόσμο ακόμη ανεξαρτητοποιημένο και με πιο ελεύθερη προσωπικότητα απ' ό,τι είναι σήμερα, γιατί ο καθένας ζει ελεύθερος και μόνος. Στον αιώνα αυτό εφευρέθηκε και εφαρμόστηκε το αυτοκίνητο, το τηλέφωνο, δόθηκε ο ηλεκτρισμός και εξελίχθηκε η τηλεπικοινωνία με την πολλαπλασιαστική ταχύτητα που γνωρίσαμε στα χρόνια μας. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση γεγονότων, ιδεών, γνώσεων ήταν νοηλική και επέτρεπε στον άνθρωπο να σκέφτεται πολύ πριν δράσει και, αν είχε κάτι καινούργιο να πει, να πρέπει να περιμένει πολύ καιρό την αντίδραση του περιβάλλοντός του. Στον αιώνα μας επιταχύνθηκε τόσο, ώστε μόλις να προφθαίνουμε να κρίνουμε αυτό που γίνεται. Αυτό που λέμε βιομηχανική επανάσταση έκανε 150 χρόνια να έρθει στον τόπο μας και ήρθε ξενόφερτη από πιο εξελιγμένους Έλληνες πρόσφυγες μιας καταστροφής. Αν σκεφθούμε λίγο, θα δούμε ότι μια εθνική καταστροφή, που αποστέρησε από την Ελλάδα το όνειρο της μεγάλης ιδέας,



