

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

μίας μας (ἀλλὰ καὶ γενικώ-
τερον . . .), ἐλπιδοφόρον ἐξέ-
λιξιν ἀπετέλεσεν ἡ εἴσοδος

εἰς τὴν κυβέρνησιν τῶν κ.κ. Κωνστ. Μητσοτάκη καὶ Ἀθ. Κανελλοπούλου ὡς ὑπουργῶν Συντονισμοῦ καὶ Οἰκονομικῶν ἀντιστοιχῶς. Ἀποφεύγοντες τὸν πειρασμὸν νὰ παρασυρθῶ-
μεν, καὶ ἐμεῖς, εἰς εἰκοτολόγους πολιτικὰς ἐρμηνείας, ἐκτι-
μήσεις καὶ προβλέψεις ἐν σχέσει πρὸς τὸ γεγονός αὐτό, θὰ
ἐντοπίσωμεν τὰς ἐν προκειμένῳ σκέψεις μας εἰς τὴν «οἰκο-
νομικὴν σημασίαν» τῆς «προσχωρήσεως». Καὶ θὰ χειροκρο-
τήσωμεν. (Καίτοι προκαλεῖ κάποια μελαγχολίαν ἡ διαπίστω-
σις ὅτι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν στελεχῶν τῆς ἡ κυβερνητικῆς παρά-
ταξις δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀναδείξῃ ἐκεῖνα ποῦ θὰ ἦσαν εἰς θέσιν
νὰ χειρισθοῦν σωστὰ καὶ μὲ ἀποτελεσματικότητα τὰ οἰκο-
νομικὰ πράγματα τῆς Χώρας χωρὶς ἀνάγκην προσφυγῆς εἰς
«ἐξωκομματικὴν» βοήθειαν . . .). Θὰ χειροκροτήσωμεν διὰ
δύο λόγους : Πρῶτον, διότι ἡ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ
κ. Καραμανλῆ ἀποδεικνύει ὅτι οὗτος ἀντελήφθη, πλέον, πὼς
κάτι δὲν πάει καλὰ εἰς τὸν χῶρον τῆς κυβερνητικῆς οἰκονο-
μικῆς πολιτικῆς (καὶ τοῦτο μᾶς ἐμπνέει ἰκανοποίησιν ὄχι διότι
μᾶς δικαιώνει, μόνον, ἀλλὰ, κυρίως, διότι παρέχει τὰς προ-
υποθέσεις διὰ τὰς ἐπιβαλλομένας ἀλλαγάς)· καί, δεύτερον,
διότι οἱ κ.κ. Μητσοτάκης καὶ Κανελλόπουλος — ἄνθρωποι
ἐγνωσμένων ἰκανοτήτων καὶ οἱ δύο— ἔχουν καὶ τὴν βούλη-
σιν καὶ τὴν δυνατότητα νὰ πραγματώσουν, ἐν συνεργασίᾳ
μὲ τὰ ἄλλα ἄξια μέλη τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, τὰς ἀλλα-
γὰς αὐτάς. Εἰς τὸ διάστημα τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ
παλαιότερον, ἡ «Βιομηχανικὴ Ἐπιθεώρησις» εἶχεν ἐπανειλημ-
μένως ὑπογραμμίσει τὴν ὀρθότητα ἀπόψεων καὶ πρά-
ξεων τῶν δύο τούτων πολιτικῶν ἀνδρῶν. Ἡ ἀνάθεσις,
ἤδη, εἰς αὐτοὺς δύο καιρίων ὑπουργείων τοὺς παρέχει
τὴν εὐκαιρίαν νὰ μετουσιώσουν εἰς ἔργον τὰς ἰδέας,
πού, ὡς ἀντιπολιτευόμενοι, ἐξέφραζον περὶ τῶν δεόντων
γενέσθαι διὰ τὴν σωστὴν ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν
προβλημάτων.